

## Getuigenis Patrik Van Krunkelsven

Als 'MMC-gast' is het altijd fijn om in jullie gezelschap te vertoeven, na Medoc, Venetië en New York was Boston de vierde die ik onder de vleugels van Wilfried en co kon lopen. Steeds strak en correct georganiseerd. Als gewezen Volksunie voorzitter sta ik telkens versteld van mezelf hoe ik uitkijk naar de Belgische vlag met de supporters! Steeds een emotioneel moment. En wat een strategisch vernuft van Wilfried: de supporters bevinden zich een aanzienlijk stukje minder ver dan de 42,2 km wat een psychologische haalbare tussen-target is en toch ook dicht genoeg bij de aankomst om niet te verweesd verder te moeten! Een echte meerwaarde. Dank allen voor het leuke gezelschap!