

## Getuigenis Lieven Plets “De blauwe lijn”

Aankomstlijn, voor de eerste keer in Berlijn op 30 september 2007, 3u59min57sec na de startlijn.

Breuklijn, zoveel meer energie en balans door bewust te kiezen voor een sportiever bestaan, levenslijn.

Babbellijn, tijdens de zaterdagtrainingen met de club loopervaringen uitwisselen, verbindingslijn.

Doellijn, onder de magische 3-uur tijdslimiet in Berlijn op 29 september 2013, hogesnelheidslijn.

Hartlijn, bedankt Vincent dat je mijn ferventste supporter bent gebleven vanaf het eerste uur, gelukslijn.

De blauwe lijn, al méér dan 10 jaar gepassioneerd loper bij MMC, verhaallijn.

Lieven Plets

