

Getuigenis Anne-Marie en Herman

Dertig jaar MMC, 18 jaar MMC voor mezelf en 15 jaar MMC samen met Anne-Marie.

Toen ik in januari 2001 lid werd van de MMC kon ik niet vermoeden welke grote impact deze beslissing zou hebben op de toekomst zowel sportief als familiaal.

Sinds 18 jaar is lopen een geïntegreerd deel geworden van onze levenswijze. Zowel van mezelf als van Anne-Marie en ook van onze kinderen, schoondochters en kleinkinderen. Zoals de meesten binnen de MMC was het mijn bedoeling ooit een marathon te lopen. Waarschijnlijk ging het toch maar om eentje en koos ik voor de "moeder der marathons" nl de New York marathon.



Plots gebeurde de aanslag op de Twin Towers of 9/11. Mijn eerste marathon was ineens een groot vraagteken. Uiteraard was mijn eerste marathon onbelangrijk in vergelijking met het grote leed van velen. Toen uiteindelijk werd beslist dat de marathon zou doorgaan regende het annulaties. Mijn focus op de marathon was groot en samen met mijn twee oudste zoons en mijn broer namen we enkele reisplaatsen over van de afzeggers en trokken we met 4 MMC lopers naar New York. Deze belevenis werd uitvoerig beschreven in het boek "Durven dromen" van Wilfried en het verhaal van 20 jaar MMC.

We zijn blij dat we 10 jaar verder nog steeds lopen en lid zijn van de MMC. Ondertussen zijn we ook meer dan twintig marathons, talrijke halve marathons, vele stadslopen, uitdagende traillopen en veeleisende berglopen verder...Wat mij betreft is "la course des cinq 4000" of de "Sierre- Zinal" de absolute topper is onze loop-carrière. Deze loop stond reeds tweemaal op het MMC-programma. Ook de Irisch-trail en Formentera run waren uitzonderlijke loopweken. Deze loopclub is een vriendenclub onder gelijkgestemden waar het lopen altijd voorop staat onder de niet-aflatende begeesting van Wilfried.

Sinds 10 jaar zijn we ook medeorganisator en voornamelijk parcoursbouwers van de WS-classic. Een uitdagende loop, jaarlijks op een andere locatie met keuze aan een 20 en 30 km parcours.

Dank goede vriend Wilfried en beste Suzy voor de mooie lopen en het blijvend enthousiasme.

Anne-Marie en Herman