

Getuigenis Filip Vijverman

Drie en dertig minuten. Als iemand mij vraagt naar het voordeel van lid te zijn van de Managers Marathon Club, dan is mijn antwoord tegelijk simpel en indrukwekkend: 33 minuten. Van 4u10 in Eindhoven, naar 3u37 in Berlijn. Van vloeken, kreunen en huilen naar zweven en genieten. Van alles alleen beter te weten, naar teamspirit, inspiratie, motivatie en uitstekende begeleiding.

Eerlijk is eerlijk, toen mijn loopmakker me ooit voorstelde om eens na te denken om lid te worden van de MMC, had ik daar toch wat twijfels bij. Ik was (en ben) maar een modale loper en ik heb al helemaal geen ronkende management-titel achter mijn naam staan. Een voeten-op-de-grond schroothandelaar is door de band nogal nuchter in zo'n dingen. Dus was ik een beetje bang om tussen dat lopende businessgeweld stevig uit de toon te vallen. Heb ik dat even verkeerd ingeschat, zeg. Van het eerste gesprek met Wilfried, langs het uitstippelen van de plannen met coach Tomas, tot het onthaal op de training ... het leek wel alsof je bij een familie terecht komt. Een beetje zoals een voetballer die na zijn zoveelste transfer eindelijk het gevoel heeft helemaal thuis te komen. Maar dan écht.

We zijn intussen drie jaar en een tiental marathons later. Een afwisseling van sportieve toppen en dalen. Maar zonder enige twijfel een tiental, nee méér, grandioze ervaringen rijker. Jawel, de paradepaarden van de club zijn de fabelachtige en legendarische major-marathons, van Berlijn en Londen tot New York, Boston, Chicago en zelfs Tokyo. Maar de échte ziel van de club en het grootste plezier zit hem misschien nog veel meer in het groepsgevoel tijdens de kleinere wedstrijden en de camaraderie tijdens de trainingen. Nu ja, ik moet helemaal niet op zoek naar superlatieven om dat lidmaatschap te omschrijven. Ik heb mijn vrouw overtuigd om én marathons te lopen én lid te worden van de club. En ze doet dat intussen al net zo graag als ik. Dat zegt voldoende, denk ik. Nee, ik ben er zeker van.